



Beste vrienden van Maladah,

Het is weer tijd voor informatie over onze projecten.

Wij zijn zojuist weer gekeerd uit Gambia. We werden als vanouds door een delegatie opgewacht op de luchthaven van Banjul en hartelijk verwelkomd. We kwamen echt weer thuis. Doordat we een paar extra dagen door de reisorganisatie toebedeeld kregen konden we heerlijk relax van start gaan. Enkele dagen later hebben we met een delegatie Gert Jan van Soomeren, onze secretaris, op het vliegveld verwelkomd waarna onze tour kon beginnen.

We hebben de scholen diverse keren bezocht. Helaas moest de eerste vergadering door omstandigheden een dag worden uitgesteld en daardoor loop je direct al achter op je schema. Wel jammer want het plannen is daar toch al zo moeilijk, maar alles is uiteindelijk goed gekomen. We zijn blij met de bevindingen met de school in Fajikunda. De school floreert en met ruim 400 leerlingen begint eigenlijk al een beetje uit z'n voegen te barsten.

We zijn heel erg geschrokken van de slechte kwaliteit van de vloer van de school in Fajikunda. Was deze een jaar geleden nog heel goed, nu zitten er enorme gaten in de vloer, het cement brokkelt af tot gruis. Dit geeft veel stof en het lijkt ons niet zo gezond als je daar iedere dag in moet verblijven. Het droge klimaat, in combinatie met de kwaliteit van de cement zijn hier de oorzaak van. Nu hebben wij goede ervaringen met de mozaïekvloer bij de school in Kunkujang en denken dat dit voor de school in Fajikunda een goede oplossing kan zijn. De kosten voor renovatie bedragen ongeveer € 5.500,-. Wij hopen dat we dit bedrag op korte termijn bij elkaar krijgen, zodat dit tijdens de aanstaande zomervakantie gerealiseerd kan worden. Als u ons hiermee kunt helpen zijn wij u zeer dankbaar.



In juli aanstaande komen de eerste leerlingen van de basisschool en moeten dan doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dit is op deze school nog niet mogelijk. Met hulp van andere organisaties krijgt Edward Sesay (directeur) toch de kans een vervolg opleiding te geven beginnende met groep 7. Dit is fantastisch voor de kinderen van groep 6. Op deze manier blijven ze toch aan de school in Fajikunda verbonden. De sponsors waarvan er een kind naar groep 7 gaat ontvangen op korte termijn nadere informatie.

In Kunkujang is men heel erg blij met de school. Het 1e jaar verloopt op wat kleine strubbelingen na, erg goed. De lokalen zijn ruim van opzet en volgens de leerkrachten is de concentratie hierdoor veel beter.

Ook dit keer werden we weer geconfronteerd met enige tegenslag. De toiletruimten, waar aan men in oktober was begonnen, waren bij ons bezoek in april nog niet klaar. De oorzaak bleek een tekort aan cement te zijn. Omdat er een grotere septic tank is geplaatst dan gepland, is alle cement op gegaan aan de afdekvloer. Initiatief om dan contact met ons op te nemen voor extra cement, om daarmee stenen te gaan gieten, ontbreekt dan helaas.

Toen wij dit constateerde hebben wij direct hulptroepen gemobiliseerd en in tijd van twee en halve week zijn er negen toiletten en een grote bergruimte gerealiseerd. Het gehele gebouwtje is nu klaar, geschilderd en wel. Iedereen heeft enorm hard gewerkt. De metselaars, de tegelzetter voor de mozaïekvloer, de timmerman, de loodgieter en de schilder.



Men heeft zelfs op het heetst van de dag door gewerkt om alles gerealiseerd te krijgen. Eén van de leerkrachten, Michael Yatta, heeft zelfs meegeholpen, ondanks dat de school gesloten was vanwege paas-vakantie. Een pluim voor iedereen. De leerlingen en medewerkers kunnen nu naar een fatsoenlijk toilet en hoeven niet meer achter de struiken voor een sanitaire stop. Een enorme verbetering waar we heel erg blij mee is.

Er start in mei een cursus Engels voor ouderen. Met name de vrouwen in Kunkujang en Kubuneh (een dorpje naast Kunkujang), willen heel graag leren lezen, schrijven en rekenen en de Engelse taal machtig worden. Daarom starten we een nieuw project "Adult Education". Het is voor deze vrouwen heel belangrijk de Engelse taal te leren aangezien dat de voertaal in The Gambia is en men in deze dorpen bijna uitsluitend de talen Mandinka en Wolof spreekt. Als ze de Engelse taal beheersen kunnen ze hun kinderen met schoolwerkjes helpen. Ook kunnen ze zich beter redden op de markt en bij de dokterspost.



Het zal hun zelfvertrouwen een enorme stimulans geven. Binnen twee dagen waren er al meer dan 40 aanmeldingen voor de cursus. Wij twifelen er niet aan of dit zal ongetwijfeld een groot succes worden.

Wij zijn trots op wat er tot nu toe gerealiseerd is en zijn u enorm dankbaar voor uw financiële steun. Om de projecten blijvend in stand te houden zoeken wij nog ongeveer 150 sponsors die een kind financieel willen adopteren. Mocht u in uw familie of vriendenkring nog mensen kunnen vinden om ons te steunen dan zijn wij u heel erg dankbaar. Ook blijven donaties en giften van harte welkom. Doordat de stichting de ANBI status heeft zijn uw al uw giften fiscaal aftrekbaar. Indien u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen kunt u zich aanmelden op het onderstaand emailadres.

Met vriendelijke groet mede namens Stichting Maladah Gambia,

Henk Alberts, voorzitter.